



*J.J. van Dieën*

Het Komt nu op alles aan

vanaf 1 november

# Experiment

EXPOSITIE  
CULTUREEL  
RESTAURANT  
RESERVEREN

Dirk van Dien  
[www.lijmencultuur.nl](http://www.lijmencultuur.nl)  
Ma t/m Vr, van 10-17u  
[www.experimentdelft.nl](http://www.experimentdelft.nl)



Het zijn bijzondere tijden. De wereld is volop in beweging. Klimaatveranderingen, gewijzigde handelsbetrekkingen, vluchte-lingenstromen, toenemende digitalisering, bevolkingsgroei en woningnood, dividend belasting, brexit, nieuwe duurzame energiebronnen, fake news, webwinkels en 24-uurs economie... Van een afstandje lijkt het een chaos, maar kijk je beter dan herken je patronen... orde in de chaos en zie je dat er keuzes gemaakt moeten worden, dat beslissingen genomen moeten worden om onze toekomst vorm te geven en veilig te stellen. Of zoals Baltasar Gracián in 1647 als eerste spreuk – van totaal 300 spreuken – schreef “*Het komt nu op alles aan!*”

Dirk van Dien pakte de handschoen op en maakte in 3 jaar tijd van alle 300 spreuken van Gracián een schitterend schilderij. Zij vormen dit najaar onze inspiratiebron en ons decor.



Baltasar Gracián (1601-1658) was een Spaanse monnik en jezuiet die bekend is als schrijver van bijzondere boeken, waaronder de in 1647 verschenen handleiding voor de omgang met mensen: *Handorakel en Kunst van de Voorzichtigheid*. De soms wat cynische verzameling van praktische leefregels werd geprezen door bekende filosofen als Nietzsche, Voltaire, Stendhal, La Rochefoucauld en Schopenhauer.

Het Handorakel bevat 300 zogenaamde aforismen. Opvallend genoeg zijn de spreuken niet religieus maar eerder werelds en ironisch. Iedere spreuk bevat een korte toelichting. Het doel van het Handorakel is het vergroten van zelfkennis en zelfverbetering. Vrijwel alle teksten zijn onverminderd actueel.

Dirk van Dien werd door het Handorakel geïnspireerd om alle 300 spreuken van een beeld te voorzien. Het zijn illustraties met een vast formaat die de inhoud en het gevoel dat de spreuk oproept versterken en aanvullen. Dirk begon in 2015 aan zijn monsterproject en na drie jaar doordenken en doorwerken zijn alle 300 kunstwerken af. Het is alles bij elkaar een meesterlijk werk met grote en actuele diepgang.

Het unieke en bijzondere ‘*gesammtkunstwerk*’ van de Delftse kunstenaar Dirk en de Spaanse monnik Baltasar is de inspiratiebron voor de 20e editie van Chaos aan de Schie bij Lijm & Cultuur.

Kom dineren te midden van ruim 100 van Dirks werken en bezoek onze flankerende culturele activiteiten. Dineren tijdens Chaos aan de Schie kan elke woensdag t/m zaterdag vanaf 17u. De kunstwerken zijn ook op werkdagen van 10-17u te bewonderen met een kopje koffie of onder de lunch in ons restaurant Experiment.



# Lunchkaart

Tabla de tapas mixta (2p.)

Plankje met Spaanse ham, gefrituurde groene peper (pittig/zoet), gemarineerde olijven, crème van geitenkaas met toast, gebrande amandelen, met brood 15,-

## BROODJES

Paquete tortilla (v)

Pakketje van omelet, courgette & rode biet 11,-

Hamburguesa vegetariana (v)

Broodje vegetarische hamburger 6,50

Jamón de Serano

Seranoham met auberginesalsa 6,-

Pollo con especias

Broodje gekruide kip met gerookte paprika, citroen & thijm 5,50

Pan tostada

Getoast brood met knoflook, tomaat & groene salsa 4,50

Quesadilla de cangrejo

Spaanse wrap met krabsalade, aioli & groene gezuurde pepers 7,-

Pan Merquez

Broodje Merquez worst 6,-

## SALADES

Hinojo tostado (v)

Geroosterde venkel, gerookte amandelen, radicchio & abrikoos 5,50

Champiñones (v)

Paddenstoelen, cabrales, knoflookcroutons & misuna sla 7,-

## SOEPEN

Sopa de castañas (v)

Kastanjesoep 5,50

Potaje de garbanzos (v)

Kikkererwten/spinazie soep 4,50

## SMOOTHIES

El chocolate

Chocolade, havermout 4,50

Mandarina

Mandarijn, yoghurt & specerijen 4,50

## GEBAK

Tarta de almendras

Amandeltaart met kumquat 3,50

Torta de higos

Vijgentaartje met port, thijm & Cabrales 7,50

*Wijzigingen in menu en prijs voorbehouden.*

*Heeft u allergieën, geef dat altijd even door.*

*(v) = vegetarisch.*

*www.experimentdelft.nl*

*015 262 80 89*

*Rotterdamseweg 272*

# Dranken

---

## KOFFIE / THEE

Koffie	2,-	Thee	2,-
Espresso	2,-	Verse Muntthee	2,50
Cappuccino	2,50	Verse Gemberthee	2,50
Latte Macchiato	3,-	Melk	2,-

---

## DIVERSE FRIS

Cola	2,-	Ginger Ale	2,-
Cola Light	2,-	Tonic	2,-
Cassis	2,-	Spa Blauw	2,-
Sinas	2,-	Spa Rood	2,-
7-UP	2,-	Appelsap	2,-
Ice Tea	2,-	Jus d'orange	2,-
Bitter lemon	2,-		

---

## BIER

Bier van de tap	2,-
Jupiler	2,75
Wieckse Witte	3,50
Jopen Mooie Nel IPA	4,-
Duvel	4,-
Amstel Radler 0%	2,75
Bavaria 0%	2,75

*Of vraag naar de overige aanwezige bieren.*

---

## LIKEUR

Diverse likeuren	4,50
------------------	------

---

## HUISWIJN *3,- per glas / 15,- per fles*

### Wit - Bodegas Piqueras White Label Verdejo-Sauvignon Blanc

Geurige droge witte wijn met een kruidig, pittig en fruitig aroma. De smaak is fris, sappig en aromatisch, met een soepele en evenwichtige afdronk. Heerlijk aperitief, maar ook goed bij voorgerechten met vis of pasta.

### Rood - Bodegas Piqueras Black Label Syrah-Monastrell

Volrood van kleur en kruidig en fruitig van geur, met een toets eikenhout. Volle smaakinzet, met een frisse voortzetting en licht tannine in de finale. Geurige afdronk met rijp fruit en kruiden. Goed te combineren met wat rijkere stoofschotels of gebraden rundvlees.

## DEBATAVONDEN

Woensdag 31 oktober, 7 en 14 november – aanvang 20.30 uur

Het onderwerp van de avond is een actueel maatschappelijk thema of ethisch vraagstuk. Daar worden toepasselijke spreuken/werken bij gezocht die worden besproken en uitgediept met bijzondere gasten die over het onderwerp verrassende gezichtspunten hebben.

Men kan die avond de kunstwerken/spreuken bewonderen en krijgt toelichting van de kunstenaar Dirk van Dien zelf. Vervolgens worden de gasten uitgenodigd om met elkaar en het publiek van gedachten te wisselen over de spreuken en de door Gracián en Van Dien gegeven toelichtingen in het licht van het betreffende thema.

De toegang is gratis, de thema's zijn:

- 31 oktober - **Vertrouwen & Fake News**
- 7 november - **Macht**
- 14 november - **Lust, Bezit en Jan Salie geest**

## ROSSINI FESTIVAL

Vrijdag 23 november – zondag 25 november

Op 13 november is het 150 jaar geleden dat de beroemde operacomponist Gioacchino Rossini stierf. Hij schreef in zijn leven talrijke opera's waaronder "*De barbier van Sevilla*" en "*Guillaume Tell*". Maar reeds op jonge leeftijd besloot hij, na één slechte kritiek, het componistenbestaan abrupt af te breken en zich op de kookkunst te storten. Maar de jonge Rossini vond de glans en flow van zijn leven niet meer terug en werd getroffen door diverse kwalen en fobieën. Is het misschien zo dat zijn succes hem er van weerhield zich persoonlijk te ontwikkelen en te leren omgaan met tegenslagen?

Rond dit thema is door Zangstudio Haarlem en partners een unieke muziektheaterproductie gemaakt. Dankzij samenwerking met Lijm & Cultuur komt deze ook naar Delft en zijn er extra Rossini evenementen.

- Vrijdag 23 november 16u **Rossini.educatief** – openbare repetitie
- Vrijdag 23 november 20.15u **Rossini.nu** – muziektheatervoorstelling
- Zaterdag 24 november 10u **Rossini.scratch** – samen zingen en uitvoeren
- Zondag 25 november 15u **Rossini.nu** – muziektheatervoorstelling

## OVERIGE ACTIVITEITEN

Het team van Lijm & Cultuur is altijd op zoek naar onverwachte culturele pareltjes. Check regelmatig de agenda op [www.lijmencultuur.nl](http://www.lijmencultuur.nl) en laat je verrassen door een onverwacht optreden, een inspirerende lezing of debat, een gave voorstelling of eigenzinnige crossover. Meer informatie en kaarten op [www.lijmencultuur.nl](http://www.lijmencultuur.nl).